

1867. Januar 13.

Brev fra Christian Larsen, Hansens Svoger, til Ane Pedersen.

[Oversigtsbilleder](#)

Munkebo Mark den 13 Januar 1867

Kjære Anna!

Jeg har modtaget dit Brev hvoraf jeg seer at du dog endelig kom med Toget den sidste Gang, ja beder at undskylde mig fordi jeg ikke kom med dig den sidste Gang da jeg ikke blev færdig paa Torvet føren over Middag, og da var det for sildig, Ja Kjære Anna jeg beklager dig for den Ubehagelige Reise, men lille Anna du maa endnu ikke henkaste dig i Sorgens Favn hvor dens skumle Mørke vil fortære dig, der er endnu en Gnist tilbage af Haab om at gjenvandre ved Siden af din Høitælskede Hans som du saatidt ved hint fjerne Koldings Omgivelser har vandret med ham med et ømt og hengivent Hjerter.

Jeg vil nu fortælle dig hvorfor jeg ikke skrev Nytaars Dag Hans var jo efter Bestemmelsen her hos mig, jeg talte med ham Baade saa og saa, han Hjerter var bevæget Jeg skriver strax et Brev, sagde han han fortrød sin Handlemaade imod dig, naar blodt du var en Gnist af Tanke om at han kunde blive din Mand, jeg forestille ham jo at efter min Mening, ikke nogen kan be(ta-)ge nogen sin Arveret eller sin fri Villie men den kan jo indskrænkes ved Omstændighed Naturligviis Loven at som han skrev var til at see bagfra i meget Kjerlige Tone Men da det nu var færdig var det det ? med Adressen, den gamle Adresse sagde han duer ikke mere saa opgav jeg den du gav mig, men den turde han paa ingen M(aade?) sende det væk efter, da han frygtede for at det gik galt og blev dig til Ubehage? men sagde han du lovede sikkert at skrive ham til strax naar du kom hjem saa fik han en ny Adresse men det havde

vel ikke gjort kan jeg nok see paa dit Brev
og dette Brev har vi villet oppebie (beggeto?)
lille Ane føren vi skrev ellers hafde du ?
faaet Brev fra mig. Svar nu lille Ane ?
dine Sager paa det bedste og skriv Hans til i den
Gamle Kjerlige Tone, han skal nu tjene mig
til Sommer, og naar vi naaer Pinse
og vi faaer saaet til, saa kan du saa sandt
som jeg hedder Christen Larsen faa et
Besøg af Baade mig og Hans, hvis vi ere
dig velkommne og dine Omstændigheder
tillade det at vi maa komme, skriv nu
Hans et Brev til og lad dig ikke forbløffe for
di dit Hjerte er Saaret, jeg haaber det vil læges

igjen og jeg skal saa sandt der er en Gud til
være en oprigtig Doctor, lad nok et par
Linier fare over lille Belt over til mig
og lad mig vide din Stilling i dens san(de)?
Omfang ? jeg skal ikke mis(brug)e? ?
? Hjerte, jeg? skal gjøre mit til om
Veien aldrig er saa kroget, at den kan
blive rettet. Jeg beder dig at være hilset man-
ge Gange fra Maren, hun ønske og haaber
ikke at have seet dig sidste Gang, men ønsker
at gjense dig som sin Broderkone.
Gud være med dig og styrke dit syge Hjerte
igjen. Jeg ønsker dig et level til vi
som jeg haaber kan tales ved en anden
Gang.

Christian Larsen

Adressaten findes ikke

Ane Pedersen
paa Ferup Mark
Kolding

Retur til Kjerteminde

[Til forsiden](#)

