

Munkebo Mark den 17 Ogtober

[Oversigtsbilleder](#)

Kjære Udforglemmelige Ven

Der er mig nu ikke større Fornøielse
her for mig ind at skrive dig til da
vaares skriftlige Samtale ikke til vær
en Tid kan tillades jeg takker dig mange
Tusinde Gange for dit smukke og kjærlige
Brev som jeg med stor Glæde haver bekommet
og jeg seer deraf til min store Glæde at
du er ved et godt Helbre det samme Gode
kan jeg Gud være lovet ogsaa tilmelde dig
for mig igen at jeg er rask og har ikke
mangel paa noget det eneste jeg mangler
i min tilfredshed det er dig min kjære
og allerbedste Ven at jeg ikke kan speile mig
i dine Øine og trykke dig til mit Brøst



Men kjære Ane det der opmuntrer mig det
er det at jeg haaber jo at der vil komme en
Tid som vil blive lykkeligere for os tid du
er den Ven som jeg elsker af mit inderste
Hjerte tid du er bestandig i mine Tanker om
Dagen og om Natten i mine Drømme tid
det har været flere gange for mig om Natten
som om jeg var hos dig og omslængede mine
Arme om dig ja kjære Ane uden jeg faar dig
dag bliver jeg aldrdig Lykkelig her paa jorden
tid du er den jeg ønsker at dele Sorg og Glæde
onde og gode Dage med du er den eneste Pige som

kan gjøre mig Lykkelig her i Verden tid hele
mit Livs Glæde er overgivet i din Haand
ja kjære Ven du skal ogsaa i mig finde dig
in Ven som skal blive dig tro intil mit
Hjerte slaar sit sidste Slag ja kjære Ane
naar vaares Øine tillokkes da er vi kon
som en stykke tid Gud i Himlen er den som
os kan samle og han er atter den igen som
os kan adskille jeg har nu saa mange Venlige
Hilsener til dig fra Min Sødster og Hindes
Mand at det var dem en Fornøielse snart at
kunde see dig igen nu kommer jeg til at
afbryde min skrivelse for denne Gang men
du min Sjæls udvalte være Hilset mange
mange Gange fra mig din egen oprigti og
tro Ven Hans Christian Hansen
livvel til vi sees igjen og giv det ikke varer
længe! Hils Peter mange Gange fra mig
og skriv snart igen

Til Ane Petersen

[Til forsiden](#)