

Munkebo Mark den 6 October 1867

[Oversigtsbilleder](#)



Munkebo Mark den 6 October 1867  
Min Kjæreste Ven  
Med stor Fornøielse griber jeg Pennen  
i Dag for at skrive dig til og lade dig vide at  
jeg er lykkelig og vel ankommet til mit kjære  
Hjem jeg kom til Odense klokken 4 ½ og  
jeg gik strax ind i Byen for at høre om der var  
nogen jeg kunde komme til at kjøre med  
men der var ingen og saa besluttede jeg  
mig ogsaa strax til at gaae og jeg kom Hjem til  
klokken 7 ½ og da var der Høstgilde Hjemme og  
du kan jo ? tro Kjære Ane at det vare dem ?  
at see mig igjen og de spurte mig efter vor  
jeg hafte være da de andre var kommet Hjem for  
et par Dage siden og jeg svarede dem jo at det var  
ikke til at forlade Jyllands grænse uden at jeg skulde  
see mig lit omkring ja kjære Ven jeg reiste  
med et Glad Hjerter til mit Hjem da jeg nu er forvisset  
om at faa den Ven som jeg elsker af alle her i livet  
tid der er ingen som jeg elsker saa høit som jeg  
elsker dig tid dersom det ikke kunde have skeet at jeg  
konde faa dig til min Livsledsagerinde da hafde jeg  
kommet til at vandre som en enlig Fugl mit  
i Verdens mørke ørken tid saa hafte jeg aldrig  
kunde været glad og veltilfreds da hafte jeg bestandig  
maatte vandre med et udtolmodig Sind og et  
bedrøvet Hjerter tid glemme dig det var mig ganske  
udmugligt for mig tid du er vis paa kjæreste Ane

Min Kjæreste Ven

Med stor Fornøielse griber jeg Pennen  
i Dag for at skrive dig til og lade dig vide at  
jeg er lykkelig og vel ankommet til mit kjære  
Hjem jeg kom til Odense klokken 4 ½ og  
jeg gik strax ind i Byen for at høre om der var  
nogen jeg kunde komme til at kjøre med  
men der var ingen og saa besluttede jeg  
mig ogsaa strax til at gaae og jeg kom Hjem til  
klokken 7 ½ og da var der Høstgilde Hjemme og  
du kan jo ? tro Kjære Ane at det vare dem ?  
at see mig igjen og de spurte mig efter vor  
jeg hafte være da de andre var kommet Hjem for  
et par Dage siden og jeg svarede dem jo at det var  
ikke til at forlade Jyllands grænse uden at jeg skulde  
see mig lit omkring ja kjære Ven jeg reiste  
med et Glad Hjerter til mit Hjem da jeg nu er forvisset  
om at faa den Ven som jeg elsker af alle her i livet  
tid der er ingen som jeg elsker saa høit som jeg  
elsker dig tid dersom det ikke kunde have skeet at jeg  
konde faa dig til min Livsledsagerinde da hafde jeg  
kommet til at vandre som en enlig Fugl mit  
i Verdens mørke ørken tid saa hafte jeg aldrig  
kunde været glad og veltilfreds da hafte jeg bestandig  
maatte vandre med et udtolmodig Sind og et  
bedrøvet Hjerter tid glemme dig det var mig ganske  
udmugligt for mig tid du er vis paa kjæreste Ane

at du i mig skal finde dig en Oprigtig Ven som  
vil elske dig saalænge mine Øine ere Aabnede  
jeg vil nu lade dig vide kjæreste Veninde at jeg er  
rask og befinder mig ganske godt efter min reise  
Nu vil jeg ogsaa ønske at disse linier maa træffe  
dig med et godt Helbred og en god Homør giv Gud i Himlen  
være med dig min Ven og os alle til det sidste og nu  
maa jeg afslutte mit Brev for denne Gang med  
saa mange kjærlige Hilsener som jeg formaar at  
sende dig og et evig livvel til vi sees igen det ønskes  
af mig din egen Elskede Ven. Hans Christian Hansen

livvel min Bedste Pige i det Fjerne  
jeg glemmer dig aldrig  
og hils Peter

Jeg skal hilse dig mange Gange fra min  
Sødster og hindes Mand

[Til forsiden](#)