

Munkebo Mark den 23de Juli 1867

[Oversigtsbilleder](#)

Min Kjæreste Ven

Paa det Venskabeligste vil jeg takke dig mange mange Gange for dit kjærkomne Brev som jeg med stor Glæde haver bekommet og det er mig en stor Fornøielse at læse det da jeg saae deraf at du er lykkelig og vel kommen Hjem og befinder dig Godt efter din Reise vilket er mig en stor Fornøielse at høre da du er den Ven som jeg haver udvalt til mit Livs tro Lesagerinde ja dig alene ønsker jeg at dele mine Sorger og Glæder med ja du kan tro at de Dage som du var hos mig de forsvant saa hastig for mig som det var kons faa Timer tid jeg elsker dog saa høit af mit inderste Hjerter at den Kjærlighed som jeg har til dig den bliver større Dag for Dag jo oftere jeg seer paa dit Bellede ja den vil Ogsaa først udslukkes naar mine Øine lukkes til fra denne Verden tid du kan tro kjære Ven at jeg længes efter at de Dage snart maatte komme at jeg ver Dag kunde trykke mig til dit Brøst da var jeg Glad og veltilfreds vad mit Helbre angaar da er jeg Gudværeløvet rask og har det Godt og jeg skal hilse dig mange Gange fra min Sødster og Hindes mand nu kommer jeg til at slutte mit Brev for denne Gang med det ønske at Gud i Himlen han vil være med dig og giv alle dine foretagender maa lykkes dig det ønsker jeg af mit Hjerter nu har jeg ikke til at skrive mere denne Gang men jeg ønsker ret at vi snart maa samles med verandre og ikke mere adskilles førend vore øine ere tillukkede liv nu evig vil min Hjertens udvalte til vi samles igen det ønskes af mig din egen oprigtige og tro Ven
Hans Christian Hansen

Hils alle dine Gode Venner fra mig og
Glem ikke Peter og liv nu vel i det Fjerne
jeg Glemmer dig aldrig

Til Muursven Peter Petersen Skødt
boendes hos Ribslager Lassen
paa Rendebanen
i Kolding



[Til forsiden](#)