

Bilag 24

Fremlagt 1868 d 5te Marts
Joh. Petersen

No 24

Rapport

Mandagen d 2den Marts 1868

Efter Ordre af Dommeren – der havde bragt i Erfaring at Arst. Skjødtes fraseparerede Hustru Mariane Christensen opholdt sig paa Sygehuset i Veile – har jeg indfunden mig paa Veile Politikammer, hvorfor den fornødne Tilladelse til at afæske Mariane Christensen en Forklaring blev mig forskaffet.

Hun fremstod, og næst at angive sit fulde Navn at være:

Mariane Skjødte født Christensen

forklarer hun at være 28 Aar gl. født d 18de Februar 1840 i Starup Sogn ved Veile, døbt i Hjemstedet og konfirmeret i Leierskov. Hendes Forældre var Huusmand Povl Christensen Fløistrup og Hustru Ane Cathrine Hansdatter. Efter Konfirmationen tjente hun paa Vallendrupgaard i 1 Aar for Peter Gjeller i Vallendrup i 1 Aar og for Jens Spedsberg i Asbølle i 1 Aar, hvorefter hun blev gift med Peder Pedersen Skjødte. – Hun erindrer ikke naar dette skete. I Efteraaret 1866 hævdede hun Samlivet med Manden og har efter den Tid dels havt Tilhold hos sin Moder paa Harthemark og dels havt Ophold i Kolding, Fredericia og Veile, hvor hun til dels har ernæret sig ved Løbsagtighed.

Hendes Ægteskab har været barnløst, dog har hun 2 Gange været svanger, men hver gang aborteret.

Hun nægter sig tiltalt eller straffet.

Med Hensyn til Sagen forklarer hun saaledes, at hun i Forening med Arst. har indfunden sig paa Jordrup Kirkegaard ved Nattetid og skulde Arst. efter Comps Anmodning nedgrave nogle "Troldbøger" hvoraf han var i Besiddelse i en Grav, i hvilken Comptd har hørt fortælle at en Kapelmesterⁱ der har boet i Ferup skal være begravet.

Saavidt hun erindrer, er dette et Par Aar siden, og boede de dengang paa Stubdrupmark, hvorhen der er et par smaa Miil til Jordrup. – Comptd. har altid bebreidet Arst. at han beskjæftigede sig med Læsning og Afskrivning af "Troldbøgerne", ligesom hun ogsaa var bange for hvad der ventede Arst. i det andet Liv, i det han for hende havde brugt følgende Yttring: "at han ikke kunde gaa ud af Verden som andre Folk, da han hørte Fanden til!" og har det derfor altid været hendes Ønske at han skulde skille sig ved disse. – At brænde dem kunde imidlertid ikke lade sig gjøre, da Arst. har erklæret hende at de vare uforbrændelige, men at den eneste Maade hvorpaa han kunde blive dem kvit, var at nedgrave dem i Kapelmesterens Grav paa Jordrup Kirkegaard, dels fordi denne skulde have Cyprianus i sin Kisten, og dels fordi han var klogere end Arst. – Ligeledes har Arst. fortalt Comptd. at han da han var 18 Aar gl. har kjøbt Bøgerne af en gl. Kone hvem han foruden hele sin Medgift, havde "givet sit Løfte" for at komme i Besiddelse af dem. Det var derfor en

uundgaalig Nødvendighed at Bøgerne bleve nedgravede hos Kapelmesteren, thi saa var Arst. løst fra sit Løfte, hvorved Comptd. forstaaer at han havde "forskrevet sig til Fanden". Af den Aarsag var det at hun var villig at følge Arst., og være ham behjælpelig med hans Forehavende. De medtog en Spade hjemmefra som Comptd. bar den meste Vej, hvorimod hun ikke saa hvad der passerede paa Kirkegaarden, idet hun, der var ræd og rystede af Angst, stod i nogen Frastand, men hun saa dog at Arst. gravede et Hul tæt ved en Grav. – Paa Heimveien truede han Comptd. med strenge Ord til at fortie det passerede. Senere, da hun atter saa ham i Besiddelse af Bøgerne, fortalte han hende at han havde taget fejl af Graven, og at det ikke kunde nytte han gravede Bøgerne ned i Jorden, da han kjendte Indholdet udenad.

Saa vidt Comptd. ved har hendes Moder været i Huset hos Kapelmesteren navnlig dengang han døde, men hun nægter at denne har givet Arst., Oplysninger om hvor Kapelmesteren laae begravet, eller at Comptd. selv har paavist Graven, hvad ikke gjordes nødvendig, da Arst. selv vidste Besked fordi han tidligere har arbejdet i Jordrup.

Efter at have hævet Samlivet med Arst. har hun en Dag Ifølge med sin Moder været paa Politikammeret i Kolding og fortalt det passerede for den derværende gl. Mand, hvem hun tror var Herredsfogden, der erklærede, at i den Sag vilde han lade Gud dømme!!

At Arst. selv satte stor Priis paa Bøgerne, oplyser Comptd. derved, at han medens han var indkaldt som Soldat har havt dem nedgravede i Jorden hvoraf Papiret er blevet hvad man kalder "jordslaaet", ligesom han engang, han havde været anholdt for at have viist Penge igjen, men var blevet demitteret, lagde Bøgerne i en Cigarkasse som han derfor murede ind i Muren og paalagde Comptd. at være tavs herom, og ikke aabenbare det for Nogen og navnlig ikke for Politiet, som han antog vilde foretage en Husundersøgelse.

Hvad Brug han har gjort af Bøgerne ved Comptd. ikke, da hun aldrig har dristet sig til at spørge ham herom. Derimod har Comptd. seet, at han har været i Besiddelse af et Kræmmerhus med "Sevenbom"ⁱⁱ, og ved Comptd., at dette bruges til at fordrive Fosteret hos frugtsommelige Kvinder, hvad Arst. ogsaa selv har sagt hende, ved hvilken Leilighed hun yttrede at det dog var stor Synd at benytte saadanne Midler, hvortil han da erklærede: "at det ikke var nogen Synd, da det ikke kunde hjælpe efter at Fosteren havde begyndt at leve!"

Om hvorvidt Arst. nogensinde har gjort Brug deraf, nægter hun at vide Besked.

Om hendes Aborteringer ere fremkomne herved ved hun ikke, men tror det eiheller, idet hun forklarer at de ere foraarsagede ved Sygdomme.

Hvorledes Arst. er kommet i Besiddelse af dette "Sevenbom" ved hun eiheller, da hun nemlig veed, at han havde det forinden hun blev gift med ham.

Andet til Oplysning nægter hun at kunde meddele, ligesom hun nægter at være vidende om eller have nogen Andel i Ulovligheder, der maatte være forøvede af Arst.

Comptd. formener derfor at hun vil blive udskrevet af Sygehuset en af de følgende Dage og vil hun saa blive hjemsendt til sit Forsørgelsessted nemlig Hartemark.

ⁱ Kapelmester: Den 80-årige pensionerede hofkapelmester Israel Gottlieb Imanuel Wernniche boede ved folketællingen i 1834 og til sin død i marts 1836 i Jordrup med sin kone og en ugift datter hos sin svigersøn, Leutenant og gårdejer Hans Christian Sødorff.

ⁱⁱ Sevenbom: En plante i cypresfamilien, der er dødeligt giftig. Giftige dele: Især de friske grenspidser, men også bærkoglerne indeholder sabinol (sevenbomolie) samt podofyllotoksin og savinin; disse stoffer er stærkt hudirriterende, blæredannende og kan være vævsnedbrydende. Indtagelse af blot seks dråber sevenbomolie skal være dødbringende; forgiftningssymptomer er mavehindebetændelse, grønligt, stærkt lugtende opkast og blæresammentrækninger med blodig urin, evt. kramper, lammelser i centralnervesystemet og åndedrætslammelse. Kræver omgående lægehjælp. Andet: Brugtes tidligere som abortfremkaldende middel med mange dødsfald til følge, idet abortdosis = dødelig dosis.